

Een zonne scheppen...

making the sun shine • apporter le soleil

De Vincent de Paul van België

Waarom dit contactblad?

De zaligverklaring van de Dienaar Gods Petrus Jozef Triest interesseert vele mensen. Zij hebben recht op informatie over de evolutie van het proces en over de stand van zaken. Die gemeenschappelijke belangstelling smeedt een onderlinge band, die gestalte krijgt in dit bescheiden blaadje. We hopen binnenkort zo te evolueren dat we periodiek kunnen verschijnen.

Het is onze bedoeling met deze uitgave iedereen te bereiken die belangstelling heeft voor de persoon van Petrus Jozef Triest, voor de Congregaties die hij stichtte of voor het typische charisma dat in de vele liefde werken die onder zijn inspiratie gebeuren tot uiting komt.

We danken u omdat u tot onze lezers wil behoren en hopen dat u vroeg of laat ook mag ontdekken dat de man die tijdens zijn aardse leven al goedgevoelde voorbij kwam in zijn eeuwig leven niet van aard is veranderd.

Br. Eugeen Geysen, f.c.
Postulator

Proces Zaligverklaring plechtig geopend

Zondag, 26 augustus 2001 was een gelukkige dag. Tijdens een grootse plechtigheid, onder massale belangstelling, werd in de Sint-Baafskathedraal door Monseigneur Arthur Luysterman, bisschop van Gent, het proces geopend voor de zaligverklaring van Petrus Jozef Triest.

De verwelkoming gebeurde door Br. René Stockman, Generale Overste van de Broeders van Liefde. De Bisschop opende met het Gebed voor de Zaligverklaring. Wie Petrus Jozef Triest was zette Br. Eugeen Geysen, postulator, uiteen in een historische schets. Triests totale inzet voor de armen o.a. door het oprichten van vier congregaties trok de bewondering van zijn tijdgenoten.

De bijzondere gebeurtenis van de plechtigheid was de afkondiging van het Bisschoppelijk Edict waarbij tot de opening van het proces werd besloten en het tribunaal werd samengesteld. Dat tribunaal moet het leven, de beoefening van de deugden en zijn roep van heiligheid onderzoeken. De voorzitter ervan is Kanunnik Joris De Jonghe, als bisschoppelijk gedelegeerde, de promotor van het recht is E.H. Jürgen François en de notarius is Zuster Myriam Bongaerts. Dat de figuur van Petrus Jozef Triest nu nog voortleeft bij de mensen en inspirerend werkt, daarvan getuigden de generale oversten van de drie nog bestaande Triestcongregaties. Momenteel is de dossiervorming voor het proces bezig. Alle archiefbronnen worden aangeboord en worden op hun historische waarde getoetst. In een volgende editie van dit contactblad hoort u hierover zeker meer.



Interesse?

Wenst u dit contactblad verder te ontvangen: schrijf of mail naar het secretariaat postulatie P.J. Triest, Stropstraat 119, B-9000 GENT, tel. 09/241.19.16,

CausaTriest@fracarita.org
Ook getuigenissen van gebedsverhoringen bekomen op voorspraak Dienaar Gods zijn welkom op dit adres.

English - Français

Process of Beatification opened

On 26 August 2001 the Ghent Bishop solemnly opened the process of beatification of Canon Peter Joseph Triest. His total dedication to the poor, illustrated by the foundation of no less than 4 congregations, constitutes the primary motivation of the process. The postulator and the tribunal are preparing the case file. Via this newsletter we wish to keep you up to date.

Procès de béatification ouvert

Le procès de la béatification du chanoine Pierre Joseph Triest fut ouvert solennellement par l'évêque gantois le 26 août 2001. Un grand nombre de personnes ont assisté au service de prière. Son dévouement total aux pauvres, illustré par la fondation de 4 congrégations, constitue la motivation principale du procès. Le postulateur et le tribunal sont en train de rédiger le dossier. Par ce bulletin nous souhaitons vous tenir au courant.





*Velen kennen Triest slechts ten dele:
als stichter van congregaties,
als grote organisator,
als voortrekker voor armen,...*

*Om hem nog meer te waarderen is het goed
Vader Triest in zijn historische context
te leren kennen.*

Wie was P.J. Triest historisch?

ORGANISEREN MET DE CONCRETE MENS VOOR OGEN

Petrus Jozef Triest werd op 31 augustus 1760 in Brussel geboren als negende kind van een welstellende familie. In 1780 vat hij de studies aan in Leuven aan de Katholieke Universiteit. Twee jaar later besluit hij priester te worden en zijn wijding volgt op 10 juni 1786.

Als jonge priester doet hij dienst in Blaasveld, O.-L.-Vrouw over de Dijle, Asse en Hanswijk. In 1797 wordt hij pastoor in Ronse. Op dat ogenblik worden de priesters verplicht een belofte van trouw en gehoorzaamheid uit te spreken aan de wetten van de Franse Republiek. Indien ze weigeren, moeten ze onderduiken. Het worden voor Triest jaren van verdieping. Op 15 mei 1802 treedt Triest opnieuw in het openbaar en vergeeft zijn vijanden van harte. In 1803

wordt hij overgeplaatst naar Lovendegem, waar hij geconfronteerd wordt met schrijnende armoede. Dat doet hem besluiten om zijn eerste congregatie: De Zusters van Liefde van Jezus en Maria, op te richten.

In 1805 wordt hij naar Gent geroepen om samen met de zusters de zorg voor ongeneeslijk zieken op te nemen. Al vlug wordt hij lid van de Commissie van Godshuizen en wordt daarmee geplaatst voor de verantwoordelijkheid om de armenzorg in Gent te organiseren. Hij had één doel: alle noodlijdenden vanuit Godsliefde opnemen, verzorgen en troosten.

Teneinde de arme bejaarde mannen in de Bijloke beter te verzorgen sticht hij op 28 december 1807 een tweede congregatie: de Hospitaalbroeders

van de Heilige Vincentius, later Broeders van Liefde genoemd.

Met hen zal hij in 1815 de boeien breken van de geesteszieken die gevangen zaten in de kelders van het Gerard de Duivelsteen. Zo gaat hij samen met Dr. Guislain de Belgische geschiedenis in als de grondlegger van de psychiatrische zorg.

Om te gemoet te komen aan de thuiszorg van de armen sticht hij in 1823 de Broeders van Sint-Jan de Deo die in 1946 samengaan met de Broeders Hiëronymieten. Een jaar vóór zijn dood, sticht hij nog een vierde congregatie: de Zusters Kindsheid Jesu om de zorg van de vondelingen te behartigen. De Belgische Vincentius a Paulo sterft op 24 juni 1836 met de woorden van Sint-Lucas op de lippen: "Geef en u zal gegeven worden."

Triest historically • *Triest historiquement*

English - Français

Born in Brussels (B) in 1760, Peter Joseph Triest was ordained priest in 1786. As he refused to swear allegiance during Napoleon's reign, he was forced to go into hiding for some time. In 1803, the Bishop sent him to Lovendegem where he was confronted with the enormous poverty of the local population. This encouraged him to found the Congregation of the Sisters of Charity of Jesus and Mary. Later, in Ghent, he started taking care of elderly men, and mental patients with the help of his Brothers of Charity. By founding the Brothers of Saint John of God, and the Sisters of the Childhood of Jesus, he wanted to guarantee that people were properly nursed at home, and that foundlings got proper education. He died in 1836. "Give and it shall be given unto you," was his motto.

Né à Bruxelles (B) en 1760, Pierre Joseph Triest a été ordonné prêtre en 1786. Lors du règne de Napoléon, il a refusé de prononcer le serment de fidélité et par conséquent il a été obligé de se cacher pendant un certain temps. En 1803, l'évêque de Gand l'a envoyé à Lovendegem où il a été confronté à la pauvreté totale de la population locale. C'est ce qui l'a incité à fonder la Congrégation des Soeurs de la Charité de Jésus et Marie. Puis, à Gand, il a commencé à soigner les vieillards et les malades mentaux, aidé par ses Frères de la Charité. En fondant la Congrégation des Frères de saint Jean de Dieu et la Congrégation des Soeurs de l'Enfance de Jésus, il s'est voué respectivement aux soins à domicile et à l'éducation des enfants trouvés. Il est décédé en 1836. "Donnez et l'on vous donnera", était sa devise.

Spiritualiteit zonder grenzen

The charism is being shared • Triest à travers ses congrégations

“Waarom vertellen ze ons daar niet méér over?”

Traditiegetrouw worden nieuwe leerkrachten uitgenodigd voor een studiedag met als doelstelling kennis te maken met elkaar, het werkveld, de congregatie en haar spiritualiteit. Op de laatste bijeenkomst waren dertig jonge mensen aanwezig. Zr. Reninca Driesen doet verslag: “Ik was erg verrast met welke interesse die jonge mensen luisterden naar mijn verhaal over Vader Triest. Ze voelden aan wat ik bedoelde toen ik hen zegde dat een charisma een geschenk is van God, gegeven aan één mens, maar bestemd voor velen. Zo ook is Vader Triest

**Introductiedag voor
nieuwe leerkrachten
Basisonderwijs
Zusters Kindsheid Jesu**



de uitdaging aangegaan en heeft zijn charisma met een nog grotere liefde uitgedeeld zodat de vruchten nu nog te merken zijn. Vandaag vermindert het aantal zusters. En toch geloven we dat er een nieuwe lente komt. Je merkt het al! Samen met gemotiveerde leken en religieuzen, in wederzijdse solidariteit, bouwen aan een dynamische geloofsgemeenschap is Triests spiritualiteit verder verdiepen.”

*The congregation of the **Sisters of the Childhood of Jesus** organises a so-called introduction day for new primary school teachers during which they are introduced to Father Triest's spirituality.*

*La congrégation des **Soeurs de l'Enfance de Jésus** organise un jour d'introduction pour les nouveaux instituteurs lors duquel on les introduit à la spiritualité de Père Triest.*

100 kaarsjes voor de Zusters van Liefde in India



Naar nieuwe horizonten van leven

Honderd kaarsjes werden naar het altaar gebracht in Dalhousie (India) op 27 september 2001. De lichtjes vertegenwoordigen de honderd jaar vruchtbaar leven waarin God, doorheen P.J. Triest en allen die hem volgden, Zijn liefde en medeleven voor het volk van India heeft getoond. Het thema van dit jubeljaar is: “Naar nieuwe horizonten van leven” en drukt uit dat de congregatie, vanuit de geest van de Stichter, de evangelische boodschap radicaal verder wil beleven. Vader Triest uitte zijn geloof in daden. Hij zag Gods liefde als een erfdeel aan de Congregatie. Wat we erfden is liefde: liefde tot God, liefde voor elkaar, liefde voor alle mensen, zoals hij het ons had geleerd. Samen met Moeder Placida heeft hij aan de eerste zusters in India een geest van liefde en dienstbaarheid meegegeven. Zo leefden en leven generaties lang de Zusters van Liefde in dezelfde geest.

*This year the **Sisters of Charity** in India celebrate that Triest has been inspiring them for a 100 years.*

*Les **Soeurs de la Charité** en Inde célèbrent cette année-ci que cela fait 100 ans que Triest les inspire.*

Delen in hetzelfde charisma

Mannen en vrouwen die het charisma van de Broeders van Liefde willen delen, op een nauwe manier bij de congregatie wensen betrokken te zijn en hiermee ook formeel verbonden willen worden, kunnen aangesloten lid worden. In België en Roemenië zijn er reeds aangesloten leden. Andere landen waar de Broeders van Liefde actief zijn, zijn bezig om dit, voor de congregatie belangrijk, proces voor te bereiden. Na één jaar intense voorbereiding legt men een

belofte af die telkens voor drie jaar hernieuwbaar is. Aangesloten Leden behouden hun eigen levensstaat en trachten in eigen omgeving de spiritualiteit van P.J. Triest waar te maken. Naast eigen bijeenkomst, trachten de aangesloten leden, samen met de broeders, de congregatie mee te maken. Sinds kort werd de beweging en het statuut van de aangesloten leden door de Heilige stoel erkend.

Officiële erkenning Aangesloten Leden bij de Broeders van Liefde



*The associate members of the **Brothers of Charity** have been officially recognised by the Holy See.*

*Les membres associés des **Frères de la Charité** ont été officiellement reconnus par la Sainte Siège.*

Gebedsverhoringen

- Mevr. A. D. uit Masny St.-Pierre (Mons) dankt Vader Triest voor een gezinshereniging van verwanten en het oplossen van *echtelijke moeilijkheden*.
- Susan en Ronald S. uit Lansdowne (USA) danken voor het terugkrijgen van *verloren eigendom*.
- Zr. R.M. (Eeklo) deelde een bekomen genade mee ten gunste van een *hulpbehoevende bejaarde dame*.
- Sr. V. (Pakistan) dankt Triest voor bekomen genezing op zijn voorspraak.
- C.K. (R.D.Congo) meldt het bekomen van een *genezing van een ernstige huidziekte*.
- J.J.M. uit Norristown (USA) is Vader Triest erkentelijk voor de bijzondere genezing van zijn moeder die een *beenamputatie* moest ondergaan.

Gebed voor de Zaligverklaring

*Heer Jezus,
Naar uw voorbeeld heeft uw dienaar
Petrus Jozef Triest zijn hart geheel geopend
voor de liefde van de Vader.
Hij werd daardoor een in liefde bewogen priester,
Bezorgd voor armen, zieken en lijdenden.
Door hen te helpen en te steunen
wou hij hen nu reeds laten delen in uw verrijzenisvreugde.
Met hen die hem volgden heeft hij uw evangelische
liefdesboodschap vertaald in zijn tijd
en een spoor van caritas getrokken overal waar hij kwam.
Laat ook vandaag zijn herinnering verder leven
op alle plaatsen waar mensen vanuit zijn inspiratie
leven en werken.
Laat zijn aanwezigheid ook levendig worden in de Kerk
door hem als voorbeeld te verheffen
boven alle gelovigen.
Dan zullen we nog beter begrijpen dat God liefde is
en dat het uw enige wil was in zijn liefde te leven.
Amen.*



Ter gelegenheid van de plechtigheid van de opening van het proces van Zaligverklaring werd een **gedachteniskaart** uitgegeven met daarin een korte historische schets van Petrus Jozef Triest, bovenstaand gebed, alsook een gedicht van Antoon van Wilderode. Deze kaart kan bekomen worden via het secretariaat van de Postulatio. Stuur hiertoe een aan uzelf gerichte en gefrankeerde omslag naar het secretariaat van de causa, Stropstraat 119, B-9000 Gent. Deze kaart is eveneens verkrijgbaar in het Engels, Frans, Spaans en Indonesisch. Van de plechtigheid werd ook een CD gemaakt. Deze is verkrijgbaar aan de prijs van € 11.

Nieuwe publicaties

MEDITATIES

Van de hand van de Generale Overste van de Broeders van Liefde, Br. dr. René Stockman, verscheen een zeer inspirerend werk dat vanuit de geschriften van P.J. Triest, voorzien van commentaar en bijbelreferenties, diepe overwegingen op twintig thema's aanbiedt. *Kostprijs: € 8,75 (excl. verzendingskosten).*



TRIEST VOOR ELKE DAG

Eveneens in een redactie van Br. R. Stockman is een handig en inspirerend zakboekje verschenen met voor elke dag een citaat of gezegde van P.J. Triest. *Kostprijs: € 6,25 (excl. verzendingskosten).*

BLOEM- LEZING

Thematisch verzamelde Br. René Stockman de teksten van Triest in een bloemlezing. Het is een handreiking voor hen die Triest dieper willen bestuderen. *Kostprijs: € 12 (excl. verzending)*



ALL PUBLICATIONS ARE AVAILABLE
IN ENGLISH
TOUTES LES PUBLICATIONS SONT
DISPONIBLES EN FRANÇAIS

Wilt u de zaligverklaring P.J. Triest mee bewerkstelligen?

Bent u er, net als ons, van overtuigd dat de zaligverklaring van Petrus Jozef Triest een signaalwaarde zal hebben voor onze gelovige wereld en dat het belangrijk is om P.J. Triest verder aan de wereld te laten kennen? Wilt u hieraan meewerken? Dat kan door uw gebed. De gedachteniskaart (zie hierboven) kan hiertoe een goede steun zijn. Wilt u uw sympathie of medewerking meer materieel uitdrukken, dan kan dit door een vrije bijdrage voor deze nieuwsbrief, door een eenmalige of periodieke gift op rekeningnummer: 440-0758101-21 van Kloostergemeenschap Broeders van Liefde met vermelding: Causa Triest. Hartelijk dank.