



**Triest als priester**  
De stichter en zijn ambt

**Viering 250<sup>ste</sup> verjaardag**  
Vele initiatieven

# Een Zonne Scheppen

**Nieuwsbrief over het proces van  
de zaligverklaring van Petrus Jozef Triest**

Lente 2010

## Charismatisch

Vader Triest was het. Hij had iets over zich dat bij de mensen opviel. Een bijzondere gave van God aan hem geschonken voor het welzijn van het gehele Godsvolk. Op het gedachtenisprentje trachtte men dat uitzonderlijke te vatten in de H. Schrifttekst: "Hij heeft in zijn leven wondere zaken verricht" (Eccl. XXXI,5). Pieter De Decker, in een biografie gedrukt in het jaar van Triests overlijden, schrijft p. 15: "Mijnheer Triest zien, was in hem eenen verheven mensch herkennen". Tien jaar na zijn overlijden werd te Brussel een gedenkpenning geslagen en het witmarmere praalgraf opgericht in de huidige kathedraal. Op beide leest men de Evangelische uitdrukking: "Hij ging al goeddoende rond". Wat mag toch die wondere gave zijn die uit hem straalde?

Kwam ze tot uiting toen hij in Ronse, met gevaar voor zijn leven, in het geheim het sacrament der zieken toediende aan de stervende vrouw van de brigadier die Triest achtervolgde om hem te kunnen aanklagen wegens het verboden uitoefenen van de godsdienst? Hij betrapte de moedige priester en is als van de hand Gods geslagen, zodat hij belooft nooit nog een priester te vervolgen. Is het die kracht waarop bisschop de Beaumont rekende bij het vertrek van Triest naar Parijs om zijn Congregatie te laten aanvaarden door Napoleon en het eigendomsrecht van de Abdij Terhagen te bekomen, toen hij in zijn aanbevelingsbrief schreef: Hij is wel wat verlegen, maar laat hem zijn zaken maar eens uitleggen. Je zult zien dat hij niets voor zichzelf vraagt? En Triest bekwam inderdaad wat hij vroeg. En van Koning Willem I, tegen wie vele geestelijken gekant waren, verkreeg Triest het voortbestaan van het Grote en het Kleine Begijnhof te Gent die zouden afgeschaft worden.

Het is allemaal wonderbaar en moeilijk te vatten. Nochtans zou het ons niet mogen verbazen dat iemand die heilig leeft opvalt door zijn goedheid te midden van het vele kwaad dat hem omringt. Is het misschien dat wat Sint-Paulus bedoelde toen hij aan de Filipenzen schreef (2,15): "Zorg dat je onberispelijk en ongerept zijt, als onbesproken kinderen van God onder een slinks en ontaard geslacht, waarin gij schittert als sterren in het heelal".

Br. Eugeen Geysen, postulator

**M**ag het onze droom zijn dat het proces van de zaligverklaring van Vader Triest in dit herdenkingsjaar in een stroomversnelling mag komen? We zouden ons geen mooier geschenk kunnen indenken dat we hem ter gelegenheid van zijn verjaardag zouden kunnen aanbieden. Tijdens dit jaar zullen we alvast onze geliefde stichter proberen dichter bij u allen te brengen. Op 19 maart is een tentoonstelling geopend in het Museum Dr. Guislain, waar de figuur van Vader Triest wordt geëvoceerd. In Rome zal op 16 april ter gelegenheid van de vergadering met de Provinciale en Regionale Oversten van de Broeders van Liefde een plechtige eucharistieviering worden voorgegaan in het generaal huis door Aartsbisschop Pier Luigi Celata, Secretaris van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog. Maar het belangrijkste is dat Vader Triest en zijn charisma ons allen nog meer mag bezielen. Hij gaf echt een boodschap voor zijn tijd, een boodschap die tot op vandaag blijft doorklinken. En dat is de reden dat we de zaligverklaring in de nabije toekomst zo belangrijk vinden, om hem en zijn boodschap nog meer uitstraling te kunnen geven in de ganse kerk en in de wereld. Dit jaar herdenken we ook de heilige Vincentius a Paulo, die andere held van de caritas, die 350 jaar geleden overleed. Triest werd de Vincentius van België genoemd, de mooiste titel die hij ooit mocht ontvangen. Vincentius en Triest, een duo die aan dit jaar een bijzondere kleur mogen geven: de kleur van de caritas, van het blijven ontwikkelen vanuit een liefdevolle grondhouding van medelijden en concrete hulp aan mensen in nood waarbij we in de persoon die we helpen Jezus zelf mogen zien, ontmoeten en beminnen en daardoor zelf iconen mogen worden van Christus. Is dat geen boodschap voor vandaag, om ons te bevragen hoe het in werkelijkheid zit met onze caritas, met onze inzet voor de medemens? Het is geen gemakkelijke boodschap, soms een boodschap die tegen de haren strijkt, maar wel een uitdaging om in een wereld waar enerzijds een godsverduistering heerst en anderzijds een grotere interesse voor het spirituele, een geïncarneerde spiritualiteit aan te bieden en te beleven waarbij we God mogen vinden in de wereld, en heel speciaal in de armen en hen die in nood zijn. Dat is ten volle Vincentiaans, dat is ten volle Vader Triest. Laten we ons verder begeleiden door deze twee apostelen van de caritas.

Br. R. Stockman, Generale Overste Broeders van Liefde.



# Priester Petrus Jozef Triest

Triest in zijn uniek ambt met een unieke missie



foto: G. Suykens

In 'het jaar van de priester' komt de vraag gemakkelijk naar boven : Hoe vatte Vader Triest zijn priesterschap op? Daar kunnen we lang over bomen en gewichtige vragen stellen met nog ingewikkelder antwoorden. Maar zoals het Vader Triest eigen is om overal te helpen waar hij kan, heeft hij ook nu het antwoord geformuleerd. Een sermoen van 1802 (Boek p. 57) ontleedt op indringende wijze zijn priesterschap. Als inleiding geeft hij er volgende samenvatting van.

*"In de hoedanigheid waarin Gods Voorzienigheid mij heeft gesteld, heb ik twee dingen te doen, zo leert mij de H. Augustinus, te weten: als christen en als herder. Ik ben christen en als christen moet ik werken aan mijn zaligheid. Als herder moet ik werken aan jullie zaligheid. Ik moet mijzelf volledig ten dienste van jullie stellen; ik moet reukenschap geven over jullie allen aan Jezus Christus, de opperste Herder van je zielen en van de mijne. Ik moet bekennen, allerliefste parochianen, de last van het herder zijn is zeer zwaar. 'Onus*

*vel angelicis humeris formidandum" [De last moet gedragen worden door engelschouders], zegt de H. Gregorius en na hem het Concilie van Trente. Ach, hoevelen zie ik hier niet voor wie het minder moeilijk zal zijn dan voor mij om zalig te worden, want als herder moet ik jullie in alles het goede voorbeeld geven; ik moet jullie onderrichten; ik moet mij helemaal ten dienste stellen, ja, mijzelf helemaal geven en slachtofferen voor je zaligheid. Ik moet jullie het goede voorbeeld geven om je op te wekken tot de deugd, onderrichten om jullie je plichten te leren kennen; mij ten dienste stellen om jullie te helpen in al je noodwendigheden. Ziedaar dan, geliefde parochianen, mijn plichten, maar zie daarnaast ook die van jullie. Ik ben bekleed met een allerheiligste ambt en moet jullie het goede voorbeeld geven; jullie zijn mij eerbied en achting schuldig. Ik moet jullie onderrichten, je plicht is naar mij te luisteren en te gehoorzamen aan de raad en de vermaningen die ik jullie zal geven. Ik moet mij ten dienste stellen van jullie, jullie zijn mij dan liefde en erkentelijkheid verplicht".*

Hoe mooi is de figuur van de jonge enthousiaste priester Triest? Hij weet zich door God geroepen; de Kerk heeft die roeping bevestigd; hij heeft onvoorwaardelijk "ja" gezegd en vindt nu zijn volledige ontwikkeling in het dienstwerk dat hem werd toevertrouwd. "Een roeping is een appel dat een vrij en verantwoordelijk antwoord vraagt" (Caritas in Veritate, 7).

Het is een zware taak, want God is allesvragend zoals dat eigen is aan ware liefde. Maar niets kan hem weerhouden omdat hij zich vrij voelt. "De nederigheid van degene die ingaat op een roeping, wordt omgevormd tot ware autonomie, omdat deze de mens vrij maakt" (idem, 7).

Hij staat te midden van zijn volk als een herder te midden van zijn kudde. Hij wil gezamenlijke verantwoordelijkheid opnemen omdat alleen daardoor ware ontwikkeling wordt bereikt.

Hij is met een allerheiligst ambt bekeed, hij heeft een unieke missie, daarvan is hij overtuigd. Een uitdrukking als: "Zeg maar Jef", past helemaal niet in zijn priesterschap. Toch werd hij door het volk spontaan "De goede Mijnheer Triest" genoemd.

[Br. Eugeen Geysen]

## GEBEDSVERHORINGEN

*Gebedsverhoringen zijn belangrijk in het proces van heiligverklaring. Zij leveren het bewijs dat door een grote groep van gelovigen met vertrouwen op Vader Triest een beroep wordt gedaan. Deel ons uw gebedsverhoringen mee. We hebben er veel nodig voor de zaligverklaring. Causa P.J. Triest, Redactie Een Zonne Scheppen, Stropstraat 119, 9000 Gent, [causaTriest@fracarita.org](mailto:causaTriest@fracarita.org)*

# Broeders van Liefde

## Feestjaar gestart!

Dat het International Institute Canon Triest dit jaar precies 10 jaar bestaat vormde voor de Broeders van Liefde een extra gelegenheid om de stichter in de kijker te zetten. Op 19 maart werd het feestjaar plechtig geopend met een academische zitting met als thema "Caritas: de rode draad van de sociale leer van de Kerk". Triest is immers iemand die de sociale leer avant-la-lettre in de praktijk omzette. Z.E.H. David O'Connell, President van The Catholic University of America (Washington) hield een referaat over de liefde als de grondslag van de katholieke sociale leer. Br. René Stockman toonde hoe Triest de sociale leer van de Kerk voorleefde binnen een turbulente tijd. Trouw aan het evangelie en de Kerk en tegelijk maatschappelijk betrokken: dat was het nieuwe evenwicht dat hij in zichzelf had gevonden. Voor Triest betekende dit dat hij intrad in de nieuwe structuren en zelf ook nieuwe structuren ging uitwerken om de armen beter te kunnen helpen. Promotor van het recht in de causa voor de heiligverklaring van Petrus Jozef Triest Jürgen François nam het boek "Petrus Jozef Triest Vandaag" als uitgangspunt voor een overweging over de doorwerking van de persoon en de spiritualiteit van Kunnik Triest binnen de huidige en toekomstige cultuurcontexten. Het boek 'P.J. Triest: Vandaag' werd voorgesteld door Dhr. Toon Osaer (Uitgeverij Halewijn). Nadien werd de tentoonstelling in Museum dr. Guislain geopend.



# Zusters van Liefde

## Inter-Aziatisch noviciaat

**Op 7 januari 2010 werd in Tagaytay** (bisdom Imus) in de buurt van Manilla, Filippijnen, het Inter-Aziatisch noviciaat ingehuldigd. Zr. Valsam Muthukattil van de provincie Delhi werd aangesteld als novicenmeesteres en Zr. Noreen Shaukat van Pakistan zal samen met haar de vormingsgemeenschap vormen. De eerste groep novices van dit nieuwe avontuur bestaat uit telkens één novice van Vietnam, de Filippijnen, Sri Lanka, Delhi en Ranchi. Er zijn voorlopig geen plannen om een noviciaat te bouwen en de eerste twee jaar wordt het noviciaat georganiseerd in de abdijgebouwen van de Visitatiezusters, een Italiaanse contemplatieve orde die de Filippijnen verliet. Nadat hij het nodige reparatiewerk had la-

ten uitvoeren, stelde de bisschop het gebouw ter beschikking van de Zusters van Liefde. Zrs. Valsam Muthukattil en Noreen Shaukat volgden een cursus over vorming aan het East Asian Pastoral Institute in de Filippijnen. Wij wensen Gods zegen over dit nieuw begin.



## Petrus Jozef Triest VANDAAG

Br. René Stockman

In het kader van de herdenking dat Vader Triest 250 jaar geleden werd geboren, schreef Br. René Stockman dit nieuwe boek. Wanneer we vandaag de geschriften van Vader Triest doornemen, dan valt het op hoe origineel en diepgaand hij wel was, hoe geïnspireerd hij in het leven stond en hoe hij al zijn handelen liet leiden door de heilige Geest. De biografische Triest, de inhoudelijke Triest en de geactualiseerde Triest: dat zijn de delen van de triptiek die Broeder René Stockman wil aanbieden als verjaardagsgeschenk aan hemzelf en aan allen die Vader Triest als inspiratiebron blijven nemen.

NIEUW



**"Petrus Jozef Triest Vandaag"** is verschenen bij uitgeverij Halewijn en kost 18 euro. U kunt het bestellen bij: **Broeders van Liefde Publicaties, Stropstraat 119, 9000 Gent, tel. 09 241 19 16, publications@fracarita.org.**

# Zusters Kindsheid Jesu

175-jarig bestaan als congregatie in het 250<sup>ste</sup> jaar van de geboorte van P.J. Triest.

Als Zusters Kindsheid Jesu zijn we blij dat de 175<sup>ste</sup> verjaardag van onze congregatie in hetzelfde jaar valt als de 250<sup>ste</sup> verjaardag van de geboorte van P.J. Triest. Het brengt ons daardoor nog dichterbij onze Stichter, die enkele maanden vóór zijn sterven onze congregatie heeft gesticht op 15 oktober 1835.

Voor alle zusters zal de congregatieve ontmoetingsdag op 1 juli te Oostakker uiteraard een bijzonder jubileumtintje krijgen. Verder zullen op lokaal niveau nog initiatieven genomen worden. Gemeenschappen verbonden aan een woon- en zorgcentrum, een school of kinderdagverblijf, zullen graag samen vieren met de voorziening. Anderen denken na hoe zij hun vreugde kunnen delen met bv. de parochie, met de buurtgemeenschap...

Op de stichtingsdag 15 oktober, zal in het Vormingscentrum Guislain te Gent een feestzitting plaats hebben waarbij het boek met de "Geschiedenis van de congregatie Zusters Kindsheid Jesu" wordt voorgesteld. Medezusters, medewerkers van de voorzieningen gegroeid uit de congregatie, worden hierbij uitgenodigd evenals een afvaardiging van de andere Triestcongregaties... Stappen werden al gezet om een vernieuwde aandacht en betrokkenheid van de voorzieningen uit de congregatie gegroeid, te vragen voor de spiritualiteit van de Stichter en van de congregatie.

De werkgroep 'Inspiratie' van de vzw Zorg-Saam ZKJ startte met enkele initiatieven zoals:

- Aan wie het vraagt wordt elke werkdag een woord van Kan. Triest via e-mail verstuurd.
- Aan alle personeelsleden wordt een vorming aangeboden gericht op P.J. Triest en zijn spiritualiteit. Ze omvat:
  - . Een wandeltocht waarbij in Gent de belangrijkste plaatsen worden bezocht die verbonden zijn aan P.J. Triest en de Zusters Kindsheid Jesu.
  - . Het bekijken van een DVD waarin accenten van de spiritualiteit belicht worden en enkele personeelsleden getuigen wat dit voor hen en hun manier van werken betekent.
  - . Een uitnodiging tot bezinning hoe dit de eigen manier van werken kan beïnvloeden.
- Een 'Inspiratiedag' voor Raad van Bestuur, directies en pastorale werkers. De figuur van P.J. Triest zal er worden belicht en hoe zijn spiritualiteit nu wordt beleefd.
- Voorzitters en Directies van Kinderdagverblijven, voorzieningen voor Bijzondere Jeugdbijstand en Scholen werden eveneens geïnformeerd over het jubeljaar. Een werkgroep wordt gevormd om vooral naar de scholen (derde graad basisonderwijs, eerste graad secundair onderwijs) een project rond P.J. Triest uit te werken. Het wordt een boeiend jaar!

## INITIATIEVEN IN HET KADER VAN DE 250<sup>ste</sup> VERJAARDAG VAN PETRUS JOZEF TRIEST



### TENTOONSTELLING ROND DE FIGUUR P.J. TRIEST

Het Museum Dr. Guislain verzorgt in het museum zelf en in het Generaal Huis van de Broeders van Liefde in Rome een tentoonstelling over de stichter. De tentoonstellingen lopen tot eind 2010.

### LEESESTAFETTE GESCHRIFTEN P.J. TRIEST

De Belgische regio van de Broeders van Liefde wil ook de spiritualiteit van hun stichter in de kijker zetten door de organisatie van een leesestafette. Op verschillende plaatsen in het land worden mensen uitgenodigd om stil te staan bij een tekst van P.J. Triest. De tekst wordt gekaderd in tijd en context, waarna uitwisseling en gebed mogelijk is.

### FEESTWEEKEND IN LOVENDEGEM

In samenwerking met de Gemeente Lovendegem gaat op 21-22 augustus een feestweekend door met o.a. onthulling van een kunstwerk.

### PLECHTIGE VIERING IN DE SINT-MICHIELSKATHEDRAAL IN BRUSSEL

De Triestcongregaties namen ook het initiatief voor een plechtige eucharistieviering in Brussel.

### STRIPVERHAAL

De Zusters van Liefde namen het initiatief om het stripverhaal over P.J. Triest van de recent overleden Jef Nys opnieuw uit te geven.