



Het gelaat van Christus
Triest wijst de weg

Petrus Jozef Triest VANDAAG
een nieuw boek

Een Zonne Scheppen

Nieuwsbrief over het proces van
de zaligverklaring van Petrus Jozef Triest

December 2009

Wees toch niet bang

Het waren mooie dagen, de dagen rond de heiligverklaring van Pater Damiaan in Rome. De vraag van Christus "Volg mij", in groot geloof positief beantwoordend, gaf Damiaan zijn leven voor de geringsten, de uitgestotenen. Tijdens de dankmis, in de Sint-Jan van Lateranenbasiliek, stelde kardinaal Godfried Danneels de vraag: "En wat zou hij ons zeggen vandaag?" En hij antwoordde: "Heel simpel: wat Jezus zei: 'Volg mij...'. We willen dat doen. Maar hoe?" Verwijzend naar de situatie in ons land en in onze Kerk vervolgde hij: "Weet u wat onze ziekte is? Niet de problemen maken ons ziek. Het is de schrik die ons ziek maakt: we zijn bang. Veel te bang."

In een brief schrijft Damiaan: 'Zonder de constante tegenwoordigheid van onze goddelijke Meester op het altaar in mijn armoedige kapel, had ik nooit kunnen volharden in mijn besluit het lot van de melaatsen op Molokai te delen. Maar door de heilige communie, het dagelijks brood van de priester, voel ik mij gelukkig, zeer tevreden en gelaten in deze ietwat bijzondere toestand, waarin de goddelijke voorzienigheid me heeft willen plaatsnemen.'

Meent u ook niet dat Vader Triest onze nieuwe heilige, Pater Damiaan, volkomen zou begrijpen en tot zijn voorbeeld nemen? In 1802, vele jaren voor Damiaan (1840-1889), schreef hij in een sermoen: "Jullie zijn de akker waarin ik het zaad Gods moet werpen. Ik moet hem bebouwen om er vervolgens de vruchten van te maaien als zij zullen rijp zijn. Roep mij telkens als het jullie belieft en spaar mij niet, vrees niet om mij te storen. Ik ben gelukkig als ik naar het voorbeeld van Jezus Christus, mijn Meester, voor jullie mijn rust, mijn gezondheid en zelfs mijn leven mag opofferen."

Moeten wij, christenen, met God in ons, bang zijn om te laten blijken dat we van binnenuit gedreven worden naar alles wat waar, schoon, goed en heilig is? Mogen we er niet eerder fier op zijn dat we Zijn plannen mee helpen realiseren?

Br. Eugeen Geysen, postulator

2010 is een dubbel herdenkingsjaar: de grote Vincentiaanse familie waarbij ook de Broeders van Liefde behoren, herdenkt dat 350 jaar geleden Vincentius a Paulo overleed. Maar tegelijk herdenken we als Broeders van Liefde dat het 250 jaar geleden is dat onze eigen stichter, de dienaar Gods Petrus Jozef Triest, werd geboren. Samen met de twee andere "Triestcongregaties", nl. de Zusters van Liefde van Jezus en Maria en de Zusters Kindsheid Jesu, willen we dat gedenken en zullen een aantal activiteiten worden georganiseerd. Belangrijk voor ons allen is dat de bezielende geest van onze Stichter Triest ook in ons leven van iedere dag een impact mag blijven hebben. Triest was een tussenpersoon, een middelaar, die met zijn voorbeeld, zijn onderricht en zijn dienstbaarheid de ogen van velen heeft geopend op wat essentieel is in het leven: dat we door heel concrete liefde voor de medemens getuigen mogen worden van Gods liefde en dat het Gods liefde is die ons liefdebekwaam maakt om heel ver te gaan in onze zorg voor medemens. Dat blijft de boodschap die Triest ons ook vandaag wil meegeven en dat moge het hele jaar blijven klinken als wens en als opdracht, en ook daarna.

Aan allen een geïnspireerd 2010 met de overtuiging dat het de liefde is die ons steeds die stap verder doet zetten.
Br. R. Stockman, Generale Overste Broeders van Liefde.

Het Gelaat van Christus

Triest leert ons Christus' Aangezicht kennen



In de Sint-Baafskathedraal te Gent bezocht ik, zeer geïnteresseerd, de fascinerende tentoonstelling van kunstenaar Grabà (°Gent 1940) "A Man of answers". In één retabel en zeven drieluiken opgesteld in de kooromgang confronteren een reeks aangezichten de bezoeker met hun pijnlijke vragen: fysische, geestelijke, sociale, existentiële ... Op al die vragen kan Christus het antwoord zijn. Daarom was het zo boeiend bij die getormenteerde aangezichten te peilen naar de diepte van hun menselijk lijden en de vraag te stellen hoe we daarin Christus, de Man van Smarten, kunnen herkennen, zoals ons wordt aanbevolen wanneer we op pad gaan om mensen te dienen.

Het Gelaat van Christus in de andere herkennen is niet gemakkelijk. Men moet de concrete individuele eigenschappen kunnen transcenderen om uit te komen bij "de" Mens Christus die alle lijden draagt en die we herkennen in de lijdende medemens. Maar om iemand te herkennen moeten we hem eerst duidelijk kennen. En hier moeten we

ons afvragen: hoe leerden wij Christus' gelaat kennen en welk beeld hebben wij ervan? De heiligen zijn hier onze inspirerende voorbeelden. Franciscus van Assisië kon, dank zij zijn vele meditatie vertrekkend van de vredige schoonheid van de natuur en opklimmend naar de schoonheid en goedheid van God, vrij gemakkelijk in al het geschapene God zelf zien. Vincent de Paul was door zijn levensomstandigheden met veel lijden in aanraking gekomen. Toen hij tot het inzicht kwam dat het zijn vriend Christus was die daarin leed en die hem aanzette tot hulp, trok hij zich, vanuit een liefde zonder maat, het lijden van de volksklasse aan, zowel op de buiten als in de stad. Pater Damiaan kon het op het eiland Molokai - een levend kerkhof, - slechts uithouden, omdat hij wist dat in de kleine kapel ook Christus in het H. Sacrament aanwezig bleef. Veelvuldig knielde hij daar neer, beladen met het lijden van zijn medemensen.

Vader Triest die ons deze verheven christelijke visie op de medemens aanbeveelt, vertelt ons ook hoe hij het Gelaat van Christus leert kennen. Dat gebeurt namelijk tijdens zijn bezoeken aan Jezus-Christus in het tabernakel van de kapel. Uit zijn 17^e sermoen, zie de verzameling p. 103, blijkt duidelijk zijn vertrouwdheid met die praktijk van alle heiligen: veelvuldige en vertrouwelijke omgang met Jezus in de H. Eucharistie. Hij verklaart ons ook wat al gunsten hij daar bekommt en hoe voor hem het beeld van Christus steeds duidelijker wordt. Christus in het tabernakel, waarlijk God en mens, is de grote eenzame onder ons, die vergeefs wacht op ons bezoek. Hij is de altijd aanwezige, zoals wij de armen altijd bij ons hebben, en die Zichzelf tot naam koos: "Ik zal er zijn voor u." Hij is de goedheid zelf; hij kiest onze kerken als zijn woonplaats; is altijd bereid om onze noden tegemoet te komen en om in onze plaats de Hemelse Vader genoegdoening te verschaffen. Hij is altijd gereed om ons te ontvangen: je hoeft geen onderhoud aan te vragen, geen nummer te trekken om op uw beurt bediend te worden. Met spijt vraagt Vader Triest zich af: Waarom laten we, door ons klein geloof en onze zwakke liefde, ons toch zo vlug tot onverschilligheid verleiden? Christus



verlangt naar onze liefde. Hij wil ons dicht bij Zich hebben. Hij is voortdurend met ons bezig en denkt constant aan ons. Hij stelt zijn woonplaats en hart open voor iedereen. Niemand verstoort Hij: kleinen, armen, zieken, zondaars... ze zijn allen welkom. In tegenstelling tot de bezoeken van mensen aan elkaar, die vaak gevaarlijk, schadelijk, nutteloos en tijdverspillend zijn, is een bezoek aan Jezus-Christus in zijn goddelijk sacrament altijd heilig, zalig en troostvol. Vaak is er slechts één bezoek aan het heilig sacrament nodig om de gesteltenis van een hart onmiddellijk te veranderen. Men komt er bedroefd en treurig toe, en men gaat weer weg, geheel vervuld van kracht, moed en vreugde.

Om dit verbazend resultaat van het bezoek aan het H. Sacrament te bekomen moet men het in een goede gesteltenis doen. We moeten ten volle overtuigd zijn van de wezenlijke tegenwoordigheid van Jezus-Christus in het heilig sacrament. We moeten het bezoeken met eerbied en ootmoed, met geloof en vertrouwen, met liefde en volharding. Denk tijdens uw bezoek ook aan anderen, want Jezus houdt van allen, en vraag bij het heengaan Jezus' zegen.

Wat Vader Triest leerde, was zijn eigen ervaring. Hij putte uit de zuivere bron. Daarom was zijn werk zo vruchtbaar.

Een slimmerik is hij die van zijn dagelijkse fiets- of voettocht om gezondheidsredenen gebruik maakt, om even een kerk binnen te gaan tot versteviging van zijn vriendschap met Christus, of die wat vroeger naar de kapel komt om zich persoonlijk met Christus in het tabernakel te kunnen onderhouden en die niet wacht met de opbouw van zijn vertrouwelijke relatie met Christus, tot hij in de hemel toekomt.

"God zij ons genadig, Hij zegene ons, en doe zijn aanschijn over ons lichten"
(ps. 67,2).

[Br. Eugene Geysen]

Kan er wel iets wonderlijker bedacht worden dan de vereniging van de goddelijke met de menselijke natuur?, dan de menswording, de geboorte, het leven en de dood van de Zaligmaker der wereld zonder verbaasd en versteld te staan? [P.J. Triest]

Een Zalige Kersttijd en een Gezegend 2010

De redactie van
Een Zonne Scheppen

GEBED VOOR DE 250^{ste} VERJAARDAG PETRUS JOZEF TRIEST

Hemelse Vader,

U heeft Petrus Jozef Triest aan de wereld geschonken, als een toonbeeld van liefde. Hij ontdekte in uw goddelijke liefde de bron van alle liefde. De armen, de zieken, de noodlijdenden die hij op zijn weg ontmoette mochten deze liefde ervaren. Geef dat we, tijdens dit herdenkingsjaar van zijn geboorte, met eenzelfde vurigheid en toewijding de armen mogen dienen en daarmee getuigen zijn dat Gij hen onvoorwaardelijk liefhebt. Mogen allen die in het voetspoor van Vader Triest zijn getreden, als religieus, aangesloten lid of medewerker, iedere dag dieper in het mysterie van Uw goddelijke liefde doordringen om zelf instrument te worden van uw liefde, heel speciaal voor hen die zo weinig liefde in hun leven mochten ervaren. Dat Vader Triest voor velen een bron van inspiratie mag blijven.

Amen.

GEBEDSVERHORINGEN

Deo gratias, Triest gratias!

Met grote blijdschap, dankbaarheid en verwondering laat ik je weten dat Elie (mijn vrouw) en ik zojuist voor de eerste keer grootouders zijn geworden. Onze lieve schoondochter Karin heeft zojuist een gezond kindje ter wereld mogen brengen met de prachtige namen: Godelieve, Elisabeth (de doopnaam van mijn vrouw) Joel (de vader van Karin). Ondanks de 'keizersnede' maakt Karin het goed en ons kleindochtertje eveneens. Deo gratias en vooral ook Vader Triest gratias, omdat we zijn bemiddeling en misschien ook wel rechtstreekse

hulp, niet uit het oog mogen verliezen. Ons gebed tot hem heeft immers alle deuren geopend die rechtstreeks hebben geleid tot het wonder dat vandaag is geschied. Wij zijn onder de indruk en we zijn erg dankbaar. Wie had, toen Karin destijds voor de 93^{ste} keer naar de operatie-kamer werd gebracht, dit durven hopen. Een leuke bijkomstigheid is nog dat het kindje vandaag op de verjaardag van Elie is geboren. Een mooier verjaardagscadeau kon zij zich nauwelijks wensen. (Elie en Arie, Nederland)

Gebedsverhoringen zijn belangrijk in het proces van heiligverklaring. Zij leveren het bewijs dat door een grote groep van gelovigen met vertrouwen op Vader Triest een beroep wordt gedaan. Deel ons uw gebedsverhoringen mee. We hebben er veel nodig voor de zaligverklaring. Causa P.J. Triest, Redactie Een Zonne Scheppen, Stropstraat 119, 9000 Gent, causaTriest@fracarita.org

Petrus Jozef Triest VANDAAG

Br. René Stockman

In het kader van de herdenking dat Vader Triest 250 jaar geleden werd geboren, schreef Br. René Stockman dit nieuwe boek. Wanneer we vandaag de geschriften van Vader Triest doornemen, dan valt het op hoe origineel en diepgaand hij wel was, hoe geïnspireerd hij in het leven stond en hoe hij al zijn handelen liet leiden door de heilige Geest. De biografische Triest, de inhoudelijke Triest en de geactualiseerde Triest: dat zijn de delen van de triptiek die Broeder René Stockman wil aanbieden als verjaardagsgeschenk aan hemzelf en aan allen die Vader Triest als inspiratiebron blijven nemen.

NIEUW



"Petrus Jozef Triest Vandaag" is verschenen bij uitgeverij Halewijn en kost 18 euro. U kunt het bestellen bij: **Broeders van Liefde Publicaties, Stropstraat 119, 9000 Gent, tel. 09 241 19 16, publications@fracarita.org**



INITIATIEVEN IN HET KADER VAN DE 250^{ste} VERJAARDAG VAN PETRUS JOZEF TRIEST

De congregaties door Vader Triest gesticht (Zusters van Liefde, Zusters Kindsheid Jesu en Broeders van Liefde) zijn van plan de 250^{ste} verjaardag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Zowel samen, als op initiatief van de individuele congregaties, staan reeds heel wat initiatieven op stapel. Concrete data worden later meegedeeld. We geven hier alvast een beknopt overzicht.



GEBEDSKAART VOOR HET JUBILEUMJAAR

Voor de gelegenheid werd een speciaal gebed geschreven en uitgegeven op een geplastificeerde bladwijzer. Op deze manier kan dit gebed, iedereen die het wenst, begeleiden tijdens het dagelijks gebed. De verdeling zal gebeuren via de congregaties en automatisch toegezonden worden aan allen die een gift storten aan de Causa.

BOEK: TRIEST VANDAAG

Br. René Stockman biedt via de triptiek de biografische Triest, de inhoudelijke Triest en de geactualiseerde Triest een vernieuwde en verrassende kijk op de figuur van Petrus Jozef Triest. Het boek is uitgegeven bij Halewijn. (Meer info elders in deze nieuwsbrief).



GELEGENHEIDSPOSTZEGEL

Op initiatief van de Broeders van Liefde werd een gelegenheidspostzegel uitgegeven met de officiële afbeelding van Vader Triest en het verjaardagslogo.

TENTOONSTELLING ROND DE FIGUUR P.J. TRIEST

Het Museum Dr. Guislain verzorgt in het museum zelf en in het Generaal Huis van de Broeders van Liefde in Rome een tentoonstelling over de stichter. De tentoonstelling wordt op 19 maart 2010 geopend en loopt tot eind 2010.



10 JAAR INTERNATIONAL INSTITUTE CANON TRIEST

Met een academische zitting op 19 maart 2010 zal het International Institute Canon Triest niet alleen zijn eigen verjaardag vieren, maar tevens Petrus Jozef Triest in de kijker zetten.

LEESTAFETTE GESCHRIFTEN P.J. TRIEST

De Belgische regio van de Broeders van Liefde wil ook de spiritualiteit van zijn stichter in de kijker zetten door de organisatie van een leesestafette. Op verschillende plaatsen in het land worden mensen uitgenodigd om stil te staan bij een tekst van P.J. Triest. De tekst wordt gekaderd in tijd en context, waarna uitwisseling en gebed mogelijk is.

FEESTWEEKEND IN LOVENDEGEM

In samenwerking met de Gemeente Lovendegem gaat op 21-22 augustus een feestweekend door met o.a. onthulling van een kunstwerk.

PLECHTIGE VIERING IN DE SINT-MICHIELSKATHEDRAAL IN BRUSSEL

De Triestcongregaties namen ook het initiatief voor een plechtige eucharistieviering in Brussel.

STRIPVERHAAL

De Zusters van Liefde namen het initiatief om het stripverhaal over P.J. Triest van de recent overleden Jef Nys opnieuw uit te geven.

VRIJWILLIGERSDAG

De Zusters Kindsheid Jesu brengen voor de gelegenheid alle vrijwilligers die binnen de congregatie actief zijn samen en stellen deze dag in het teken van de 250^{ste} verjaardag.



STEUN DE CAUSA • U kan de causa steunen door uw gebed, maar ook via een vrije bijdrage voor deze nieuwsbrief, door een eenmalige of periodieke gift op rekening 440-075 8101-21 van Klooster-gemeenschap Broeders van Liefde met vermelding 'Rek. 416.905 gift Causa Triest'. Hartelijk dank.