



Paulus en Triest
bondgenoten



Maria
Triests steun en toeverlaat

Het navorsingswerk is teneinde. Maar een zaligverklaring vereist meer. Vader Triest moet verder bekend worden.

Br. René Stockman

Een Zonne Scheppen

Nieuwsbrief over het proces van zaligverklaring van Petrus Jozef Triest



SEPTEMBER 2009

Paulusjaar teneinde

Wie mag hij toch wel zijn? Tweeduizend jaar geleden geboren en nog zo belangrijk dat Paus Benedictus XVI vroeg om er een gans jaar mee bezig te blijven? Niet te verwonderen dat vele publicaties over Saulus, die Paulus werd, het licht zien en ons willen helpen om ons met die reuzengestalte vertrouwd te maken. Ook Triest leunt nauw aan bij Paulus. Welke plaats bekleedt Sint-Paulus in het leven van Vader Triest? Onder de bewaarde sermoenen zijn er weinige die geen tekstaanhaling hebben van Sint-Paulus. Hij is zijn meest geciteerde auteur.

Wellicht voelde Vader Triest zich nauw verwant met Sint-Paulus om zijn alles overwinnende liefde voor Christus en zijn onblusbare ijver voor de verkondiging van het geloof. Na het noteren van de citaten en het ordenen volgens onderwerp komen enkele belangstellingpunten op de voorgrond: 1. de aanvaarding van het lijden; 2. hoe leven we nu al als verrezenen?; 3. uit ijver voor de zaligheid van de mensen geen tijd verliezen; 4. de liefde van en voor God. We zullen aan elk van deze onderwerpen een bijdrage in de komende nummers van "Een Zonne Scheppen" wijden. Sint-Paulus is één en al vitaliteit en ijver voor de zaak van Christus, die hij hartstochtelijk liefheeft. Zijn brieven zijn vanuit dat vuur van de overtuiging geschreven. We moeten ze lezen met open hart en er ons door laten vormen en aanmoedigen. Wie er naartoe gaat met het koude ontleedmes van alleen de ratio vindt Paulus niet. Hartstochtelijke uitingen van liefde gaat men immers ook niet louter rationeel beoordelen.

Br. Eugeen Geysen, postulator

In 2001 werd het proces van de zaligverklaring van de Dienaar Gods Petrus Jozef Triest plechtig geopend in de St-Baafskathedraal te Gent. Sindsdien hebben de postulator en zijn equipe niet stilgezeten om alle geschriften van Vader Triest te doorworstelen. Hij is nu bezig met de biografie, op basis van al het werk dat voorheen reeds werd gepleegd.

In 2010 zullen we mogen gedenken dat het 250 geleden is dat Vader Triest in Brussel werd geboren. In stilte hopen we dat zijn verjaardag een gelegenheid mag zijn om een grote sprong voorwaarts te maken in het proces van de zaligverklaring. Het navorsingswerk is teneinde, de laatste documenten worden uitgeschreven, en het is nu aan de diocesane commissie om haar werk te beginnen. We zijn er zeker van dat ook zij zullen vinden, met zovelen, dat Vader Triest een bijzonder man was, een voorbeeld en inspiratie was voor velen die tot op vandaag aan velen richting blijft geven voor hun leven. De congregaties die hij stichtte en de vele apostolaatswerken die zij wereldwijd ontwikkelden getuigen ervan. Maar voor een zaligverklaring is meer vereist. Ook ruimer dan zijn congregaties moet Vader Triest bekend geraken, bron worden van inspiratie. En natuurlijk wachten we op een teken van de hemel, een mirakel. We willen U dan ook vurig uitnodigen om mee te helpen Vader Triest meer bekendheid te geven. Verspreid het gebed voor de zaligverklaring, bid samen de novene, lees zijn leven en maak kennis met zijn spiritualiteit. We voorzien alvast voor het volgend jaar een aantal activiteiten die u hierbij kunnen helpen.

Br. R. Stockman, Generale Overste Broeders van Liefde.

Causa P.J. Triest • Stropstraat 119 • 9000 Gent • tel. (32)9.241.19.16 • CausaTriest@fracarita.org
Redactie: Br. E. Geysen (vu), Br. R. Stockman, Zr. A. Janssenswillen, Zr. G. Goethals en L. Claeys.



Vader Triest: een voorbeeld van vertrouwen op Maria

150^{ste} verjaardag verschijning aan Bernadette Soubirous

De 150^{ste} verjaardag van de verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous vormde de aanleiding dat op zaterdag 13 september 2008 paus Benedictus XVI in Lourdes was. Naar het voorbeeld van de pelgrims dronk ook hij van de bron zoals Maria aan Bernadette heeft gevraagd. Het is een treffende uiting van tegelijk zijn waardering voor de gewone Lourdesbedevaarder en zijn verering voor de Onbevleete Ontvangenis van Maria. Ook Vader Triest is een voorbeeld van vertrouwen op Maria. In zijn sermoen, opgenomen als nr. 20 in de reeks ongedateerde sermoenen p. 230, durft hij daarvoor ingaan tegen het algemeen gevoelen van kerkvaders en heilige godgeleerden. Hij schrijft aldus:

V+J [= Vivat Jesus]

“Het is mij helemaal niet onbekend, dat de kerkvaders en andere heilige godgeleerden vreesden en beefden als zij moesten spreken over de ondoorgroendelijke en onbekende definitieve oordelen in het licht van de voorbestemming, en dat omwille van het kleine aantal van de uitverkorenen. Hun algemeen gevoelen - helaas, zal ik het zeggen of zal ik het verzwijgen - hun algemeen

gevoelen is, zeg ik, dat de meesten zullen verloren gaan en dat helaas maar een klein getal zal zalig worden. Vooreerst, zeggen de kerkvaders de *diluvio, degressione filiorum Israel* etc. [over het algemene verderf, de ondergang van de kinderen van Israël enz.]. Bekijk de handel en wandel van alle soorten van mensen. Hoeveel zonden! Hoezeer verschilt hun manier van leven niet van de regels van het christendom. Hoe tegenstrijdig enz. is het met hun gedrag en hoe klein is hun geloof. Ik heb wel een grote achting voor het gevoelen van de kerkvaders! Nochtans, uit eerbied en waardering voor u, H. Maagd, koningin van de heilige rozenkrans, toevlucht van de zondaars, wil ik die oordelen van de rechtvaardigheid van God terzijde leggen. Het zou u ongelijk aandoen te denken dat er van uw gunstelingen meer zouden verloren gegaan zijn dan dat er zalig werden.

Multi sunt vocati etc. [Velen zijn geroepen enz. - Mat. 22,14].

De vrienden van Maria hebben dan ook de allergrootste reden tot vertrouwen op de voorspraak van hun voorspreester enz. De jeugd zal zich meer aange trokken voelen tot zedigheid, gehoorzaamheid enz.

De volwassenen worden godvruchtiger en godsdienstiger, ijveriger in het naderen tot de heilige sacramenten. De ouderlingen meer bezorgd om zich op de dood voor te bereiden enz.

Ego diligentes me dilige [Wie mij liefhebben heb ik lief - Spr. 8,17]. Maria verkrijgt voor hen veel hemelse genaden en in het bijzonder de genade van volharding. Voor de zondaars verkrijgt zij de genade van bekering en vergiffenis van hun zonden. Hou vol, vrienden van Maria, hetgeen wij niet kunnen bekomen door vermaningen zullen wij door de rozenkrans bekomen. Naarmate die godsvrucht zal vermeerderen, zullen de zonden verminderen, de misbruiken ophouden, de drie typische hoofdzonden van mijn parochie afnemen, te weten: de dronkenschap, de godslastering en de onkuisheid. Wij zullen de rust aan de H. Kerk bezorgen enz. Maar vooral in het uur van de dood toont zij dat zij waarlijk een Moeder van barmhartigheid is. Zij gaat haar dienaars en dienaressen tegemoet om ze in haar moederlijke armen te ontvangen, om ze aan haar Zoon te tonen. Het is op haar dat men de woorden van de H. Geest mag toepassen: *obiabit illi quasi mater honorificata* [Sir. 15,2]. Zij zal hen in het uur van de dood tegemoet treden als een ware en liefhebbende moeder. Zij zal hen vol blijdschap zeggen: “Jij hebt mij zo dikwijls gegroet tijdens je leven, ik kom je nu vertroosten in je dood. Jij hebt mij zo dikwijls genoemd: vol van genade. Nu kom ik om van mijn overvloed te storten in je ziel. Jij hebt mij zo dikwijls gezegd: de Heer is met u. Nu zeg ik je ook dat je in eeuwigheid met de Heer zal zijn. Jij hebt mij zo dikwijls gezegd: gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam. Nu zeg ik je ook dat jij gezegend zal zijn.”

Na het lezen van dit sermoen, - minder volledig uitgeschreven maar niet minder openbarend - mogen we wel besluiten dat Vader Triest een man was die graag omging met vakliteratuur. Minstens 500 boeken van dat soort sierden zijn privé-collectie. Hij volgde de evolutie van de wetenschap op zijn terrein en wist dan ook waar de geleerden over spraken als ze het hadden over de strenge leer van de predestinatie en het geringe aantal uitverkorenen dat uiteindelijk de hemel binnen mocht. Terecht mocht hij dan ook schrijven: “Het is mij helemaal niet onbekend, dat de kerkvaders en andere heilige godgeleerden vreesden en beefden als zij moesten spreken over de ondoorgroendelijke en onbe-

kende definitieve oordelen in het licht van de voorbestemming." Wat door de meesten verkondigd werd was een hard en onverbiddelijk oordeel dat geen plaats liet aan Gods barmhartigheid. Als ingoede mens die aan allen Gods goedheid wil kenbaar maken, kon Vader Triest deze mening absoluut niet aanvaarden. Zonder met zijn leermeesters, die hij een grote achting toedraagt, in twistgeding te treden, wijst hij op hun vergissingen doordat ze te kort doen aan de eerbied en waardering voor de H. Maagd Maria, de koningin van de Rozenkrans en de toevlucht der zondaars.

De godsvrucht tot Maria is in Vader Triest gerijpt tot een ongekende volwassenheid. Door jarenlange vriendschappelijke omgang met Maria in de rozenkrans en de overweging van haar geheimen heeft hij haar niet alleen meer van nabij leren kennen, maar is ze voor hem ook de altijd aanwezige leidster geworden. Het is zo tekenend voor de natuurlijkheid van zijn liefde tot Maria dat hij in zijn uiteenzetting spontaan tot een gebed overgaat. Constant houdt hij haar te vriend en leidt zijn parochianen, en zeker de leden van de Broederschap van de H. Rozenkrans, op tot vrienden van Maria. Voor haar vrienden zorgt Maria altijd en vooral op het belangrijke moment van de overgang van dit leven naar het toekomstige. Dan vooral zal zij zich laten kennen als de Moeder van Barmhartigheid. Een spreuk uit de Bijbel dient Vader Triest hier tot zekerheid: **"Wie mij liefhebben heb ik lief"** – Spr. 8,17.

In alle omstandigheden en voor alle problemen komt Vader Triest bij Maria terecht. Zij is zijn toeverlaat voor heel zijn apostolaat. Wat hij ter verbetering van zijn parochianen niet kan bekomen door vermaningen en sermoenen zal hij samen met de Vrienden van Maria bekomen door de rozenkrans. Vader Triest is geen getormenteerde, opgejaagd door schrik voor een hardvochtig en koud oordeel, dat de mensen als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Hij is ook geen pessimist die er behagen in scheidt bij voortdurende de zonden en de tekortkomingen in de wereld te voorschijn te roepen. Hij is een blijde optimist die in zich de deugd van liefde tot een bewonderenswaardige hoogte liet opgroeien en die gelooft in de verbetering van de wereld, ook al is hij zich terdege bewust van de aanwezigheid van het kwade onder zijn vele vormen. Voor die betere wereld, waaraan hij door zijn godsdienst voortdurend wordt herinnerd, is hij bereid zich dag en nacht in te zetten. [Br. Eugene Geysen]



GEBEDSVERHORINGEN

Op het moment dat een noveen tot Vader Triest werd gestart ligt Karin al veertien maanden in het ziekenhuis en heeft ze meer dan negentig operaties ondergaan. Ze weegt gemiddeld tussen de 45 en 50 kilogram. Zij is erg verzwakt. Er is sprake van een niet-aflatende reeks van ontstekingen in het linkerheupgebied en het bovenbeen. Het is opvallend dat meteen vanaf de eerste dag van de

noveen, zowel de koorts als de ontstekingen wegblijven. Weliswaar komen koorts en ontstekingen daarna nog wel terug, maar de koorts is veel minder hoog en de ontstekingen leiden zelden nog tot operatie. Na enkele maanden, in het voorjaar van 2008, wordt zij uit het Amsterdams Universitair Medisch Centrum ontslagen. Sinds die tijd zijn er geen ontstekingen meer geweest.

Gebedsverhoringen zijn belangrijk in het proces van heiligverklaring. Zij leveren het bewijs dat er inderdaad dat door een grote groep van gelovigen met vertrouwen op Vader Triest een beroep doen. Deel ons uw gebedsverhoringen mee. We hebben er veel nodig voor de zaligverklaring. Causa P.J. Triest, Redactie Een Zonne Scheppen, Stropstraat 119, 9000 Gent, causaTriest@fracarita.org

Vincentius achterna

Ook Triest is een vincentiaan

Kanunnik P.J. Triest wordt ook wel eens "de Belgische Vincentius" genoemd. Hij had net als Vincentius een bijzondere aandacht voor de armen en zwakkeren in de maatschappij. Het zal dan ook niet verbazen dat Triest in het nieuwe boek van Br. René Stockman, "Vincentius achterna. Onze voorkeursoptie van de armen", een plaats krijgt in het rijtje van "moderne Vincentianen". Aanleiding voor dit boek over de vincentiaanse spiritualiteit is de 350^{ste} verjaardag van het overlijden van Vincent de Paul en Louise de Marillac, volgend jaar.

Als Broeder van Liefde werkt en leeft Broeder Stockman dan ook vanuit de vincentiaanse spiritualiteit. In dit boek geeft hij een overzicht van het leven van Vincent de Paul en zijn woorden, die een spirituele richtlijn zijn voor vandaag. Ze hebben niets aan actualiteit ingeboet. Daarnaast vertelt hij hoe een hele reeks moderne Vincentianen elk op hun manier een weg wijzen om de armen nabij te zijn: Petrus Jozef Triest,

Frédéric Ozanam, Pater Damiaan, Dominique Pire, Moeder Teresa, Abbé Pierre, Mgr. Romero, Zuster Emmanuelle, Jean Vanier, Zr. Jeanne Devos, ...

In het laatste hoofdstuk schetst Broeder Stockman eigentijdse manieren om de armen nabij te zijn. Net zoals Vincent de Paul in zijn tijd, worden wij vandaag immers ook opgeroepen om ons open te stellen voor het lot van de armen. We kunnen dit een 'voorkeursoptie voor de armen' noemen.

"Vincentius achterna. Onze voorkeursoptie van de armen" is verschenen bij uitgeverij Halewijn en kost 19,50 euro.

U kunt het bestellen bij:

Broeders van Liefde Publicaties,
Stropstraat 119, 9000 Gent,
tel. 09 241 19 16, publications@fracarita.org.



Vader Triest vandaag



ZUSTERS VAN LIEFDE: De geest van de Vader Triest laten voortleven.

Uit een interview van Zr. L. Van Gelder met Zr. Valsala (Algemeen Overste Zusters van Liefde).

“Ik heb goede hoop dat wij als congregatie steeds dieper onze zending zullen beleven, dat we uitmunten in liefde, want liefde is de roeping van elke Zuster van Liefde. Ik droom ervan dat het charisma van de Zusters van Liefde –een gave van God aan de Kerk– wordt doorgegeven aan de leken, niet enkel dichtbij, maar dat het heinde en ver gedeeld wordt over de grenzen heen. Dat het diepe wortels krijgt terwijl het voortdurend vooruitgaat en antwoord geeft aan de tekenen van de tijd. Dat we blijven open staan voor en respons geven op de nieuwe vormen van armoede die oprijzen in de steeds veranderende samenleving. Evenzo droom ik ervan dat de geest van de stichters voortleeft, mede door onze medewerkers, door partnerschappen met leken, vooral dan in die streken waar het aantal roepingen tot het religieuze leven een neergang kent. In de huidige toestand van globalisering gaan we de waarden die inherent zijn aan de spiritualiteit van onze congregatie, door het bevorderen van de internationale eenheid onze zending zal versterken.”



Zr. Valsala

BROEDERS VAN LIEFDE:

In de leefwereld van Petrus Jozef Triest

Op initiatief van de Europese provincie van de Broeders van Liefde werd de Triesttoer nieuw leven ingeblazen. Op geregelde tijdstippen wordt een drie-daagse georganiseerd voor broeders en medewerkers uit België, Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Het is niet alleen de bedoeling om de historische plaatsen waar Triest heeft geleefd en gewerkt aan te doen, maar evenzeer doorheen deze bezoeken ook de spiritualiteit van de stichter te leren kennen. Het programma is dus zowel informatief als bezinnend. Een groep broeders en aangesloten leden begeleidt dit initiatief dat zowel in het Nederlands, Frans als Engels doorgaat. De Vincentiusregio (België) zal in het kader het feestjaar rond de 250^{ste} geboorte van Vader Triest ook een Triesttoer voor jongeren, leerlingen en gezinnen herwerken. Deze tocht wordt via een website ook digitaal aangeboden.



ZUSTERS KINDESHED JESU:

Een zaadje werd een boom

Op 15 oktober 2010 zal het 175 jaar geleden zijn dat P.J. Triest onze congregatie stichtte. In voorbereiding op deze verjaardag wordt nagegaan “hoe het kleine zaadje een boom werd” en wordt de geschiedenis van de congregatie geschreven. Dit gebeurt in samenwerking met KADOC van de KULeuven. Er wordt vooral aandacht gegeven aan het engagement en de brede activiteitenwaai die door de congregatie werd ontplooid en uiteraard aan de spiritualiteit. Dit alles zal worden gekaderd in het brede perspectief van maatschappij, geschiedenis van de Kerk, religieuze instituten en spiritualiteit, onderwijs, gezondheids- en bejaardenzorg, missie... Het is de bedoeling te komen tot een historisch-kritische, toegankelijke, vlot leesbare eindtekst bestemd voor een ruim publiek: leden van de congregatie, sympathisanten, bestuur en personeel van instellingen, het ruime historisch geïnteresseerde publiek. We kijken er naar uit.

1835-2010

175



Congregatie
**ZUSTERS
KINDESHED JESU**

250 1760 - 2010
P.J. TRIEST

STEUN DE CAUSA • U kan de causa steunen door uw gebed, maar ook via een vrije bijdrage voor deze nieuwsbrief, door een eenmalige of periodieke gift op rekening 440-07581101-21 van Klooster-gemeenschap Broeders van Liefde met vermelding van Causa Triest. Hartelijk dank.